

The image shows the cover of 'Special Jazz' magazine, issue #68 from February/March 2003. The cover features a black and white photograph of a man in a dark suit and light shirt, looking down at a guitar. The guitar is a dark wood electric model with a distinctive yellow pickguard and matching yellow hardware. The magazine title 'Jazz' is written in large, bold letters, with 'special' in smaller letters above it. Below the title, the issue number '#68 FEBRUAR / MARTS 2003' and price 'DKK 45 / NOK 56' are printed. To the right of the cover, a list of names is displayed, likely representing artists featured in the issue:

- doug raney
- finn ziegler
- moussa diallo
- bucky pizzarelli
- kim bock
- august engkilde
- bill laswell
- keith jarrett
- eddy louiss

Italiensk for saxofonister

Torben Enghoff funderer over saxofonen i almindelighed og en italiener i særdeleshed

Det er der mange gode grunde til at saxofonen er jazzens populæreste instrument. Vi nævner to. I modsætning til messing-instrumenter som trompet, basun og tuba, er saxofonen nem at starte på. Masser af saxofonister lærer sig selv at spille og det har – følgende står for egen regning – vrimlet med fuskere. Den dag i dag er der saxofonister, som skabt sig et navn, men hvis instrumentale kunnen er ringe. Det siger noget om, at håndværk ikke er alt. Men det siger også noget om hvad vi forlanger. En anden grund til populariteten er, at dens overtoner blander godt med de fleste instrumenter samtidig med, at den altid nemt kan stikke ud med en ekspressiv intensitet, tænk blot på nyere skoledannere som Jan Garbarek og Dave Sanborn.

Hvis vi skal kigge mere på det musikeren har i hånden, så er det nærliggende at sige: saxofon. Med en særlig italiensk accent.

Anledningen er denne. For nylig blev der i København for første gang præsenteret en ny gammel saxofon. Ny, da den herhjemme ikke forhandles, gammel, da fabrikationen af Borgani-saxofoner faktisk har fundet sted lige siden 1872. Netop i det år var Italieneren Augusto Borgani temmelig træt af at spille trumpet i det lokale byorkester. Han var, i lighed med saxofonens opfinder, Adolphe Sax, besat af selve instrumenthåndværket. Sønnen Arturo sendte han af sted til USA for at arbejde på værkstedet Conn i Indiana og lære. Og har man stået med en Borgani i hånden, er det helt åbenbart, at Conn har stået faddet i sin tid.

I 1920 dør gamle Augosto og en af hans andre soner, Orfeo, overtager gesæftet. Orfeo havde taget fin eksamen i klarinet fra konservatoriet i Bologna. Det skal nævnes, for netop i Bologna oprettede de allerede sidst i 1840erne den nyopfundne saxofon som hovedfag på initiativ af selveste Rossini – ham med BARBEREN I SEVILLA. Rossini havde i Paris hørt saxofonen blive trakteret af instrumentets opfinder,

Adolphe Sax, som i den franske hovedstad havde etableret sig med fabrikation, venner og fjender. Rossini hørte ligesom Berlioz til de første og udalte, at saxofonen havde den smukkeste blanding af lyde, han nogensinde havde hørt.

Tilbage til Orfeo og fabrikken i Marche, provinsen, der ligger ud til Adriaterhavet. Masser af forbedringer kom nu til og rygtet om, at der fandtes andet end franske og amerikanske saxofoner begyndte at sive. Orfeo dør i 1950 og nu kommer så dennes søn Giuseppe til. Ja, det er en rigtig historie. Det var krisetider for international økonomi, men det lykkes Giuseppe at få eksporteret Borgani-saxofoner over hele kloden. Men vanens magt er stor og til trods for mærker som Conn, Buffet, Buescher og King var det altoverskyggende saxofon-mærke franske Selmer. Hvis ens forbillede spillede Selmer, måtte man også have en, det kunne være en grund. En anden, at den var til at købe billigere end for eksempel en Buffet. En tredje, dens kvaliteter – menen rigtig formuftigt forklaring på Selmers dominans er svær at få øje på. For ikke to Selmer-saxofoner er ens og

Foto: Nicola Fasano



der mangler heller ikke "mandags-modeller". Japanske Yamaha præsterer et helt anderledes produkt hvad angår ensartet kvalitet. Selmer leverede også perler og var alligevel mekanisk nemmere end i hvert fald én af de andre, Conn. Netop Conn er kendt for en særlig "jazzmagi". Hør

Luther Thomas og italieneren.



pladen DOING ALL RIGHT med Dexter Gordon og forstå hvorfor. Conn havde noget helt specielt, ikke mindst i bunden, hvor tonen samler sig i en fast, varm karme. Noget som ingen andre saxofoner nogensinde har kunnet gøre efter og noget, der får en til at tro på, at det giver en forskel om klangstykket ("tragten") er hamret ud i messing eller blot er et stykke forholdsvis blødt, bojet messing. Den lange Gordon spillede i starten af 60erne på en Conn, men mistede den ifølge rygten fordi han var så fuld, at han en aften i Paris aldrig fandt tilbage til sit hotel og sin saxofon.

Men der må være en grund til, at Conn ikke kunne indhente Selmers dominans, men Conn havde ikke den uanstrengte let-løbende mekanik, som Selmer kunne præstere og var heller ikke helt let at intonere på. Da Stan Getz i sin tid fylde 50 fik han foræret en Conn saxofon – men brugte den aldrig. Hvor man egentlig godt kan forstå, for Getz var virtuosen over virtuoser og hans spil fled. Og så nytter det ikke, at man skal have fingre i gips hver gang man har været på job.

Tilbage til Borgani. Giuseppes søn, der som farfar, også hedder Orfeo, træder fra 1985 jævnligt på speederen og resultatet er med årene en ny Jubilee-serie. Her mødes det bedste fra den mekaniske front med det bedste fra den klanglige. Her mødes Selmers letløbende mekanik med Conn's klanglige magi. Saxofonerne laves i seks udgaver for hver type (soprano, alt og så videre) og adskillige jazzsaxofonister elsker specielt model Pearl Silver.

Bob Rockwell, som jo er indbegrebet af en jazzmusiker, er kendt for altid at

skifte saxofon og mundstykke. Så da jeg hørte, at han til demonstrationen hos I. K. Gottfried havde anskaffet sig en ny Borgani Pearl Silver, tænkte jeg "typisk Bob". Jeg har altid ment, at hans bestandige skiften kunne forklares ved, at der ligger en stimulation i selve fornyelsen. Men mine tanker om Rockwell og hans lettere neurotiske skifter blev gjort til skamme. Det skete lørdag eftermiddag den 13. december i JazzCup. Bob mødte op med sin funkende ny Pearl Silver og nedø i hjørnet af lokalet stod Doug Raney og Jesper Lundgaard klar. Jeg vil vove den påstand at Raney er på sin absolutte karriere-højde for tiden, ren superverdensklasse, og Jesper Lundgaard er på samme niveau. Vi var mange, som blev temmelig euporiske og jeg gik helt og aldeles agurk over Bobs spil og lyd. *Wauw*, en lyd. Jeg kunne høre gode gamle Conn Chu Berry, men nu med lækker mekanik, jazzet legering og klangstykker der var hamret ud.

Ikke noget med, at det kun kunne sige "båt" i bunden. Sikke en egalitet, ubesvaret ned på det dybe H, stor og varm lyd. Det er nu alligevel ikke ligevidigt hvilket instrument du bruger, Bob.

Vanens magt er stor, men Borgani turde være en udfordring. ■



Bob Rockwell og den nye kærlighed.